

Vardık. Varız. Varolacağız!

BİZ KİMİZ?



yenidemokratkadin.com

"Vardık. Varız. Varolacağız!"

Yoğun emek, birçok ileri adım, birçok geri gördüğümüz tartışmalarla ve her bir YDK'ının hem düşünsel hem pratik birçok çabasıyla on yılı aşkın bir zaman dilimini geride bıraktık. Herkes de bilir ki YDK olarak tarihimiz, deneyimlerimiz, birikimimiz sadece bu on yıllık zamana kadar geriye gitmemektedir. Köklerimiz, **Clara Zetkin'den Rosa Luxemburg'a, Kollontay'dan Krupskaya, İnessa'ya** kadar komünist önder kadınların direniş ve mücadelelerinden, köle kadınların isyanlarına ve insanlık tarihinin tüm mücadelelerinden beslenerek gelişmektedir. Türkiye topraklarında ise **Maria Suphi'den Meral Yakar'a** tarihimiz savaşın en ön saflarında çarpışan, önderleşen, komünizm idealine sıkı sıkıya bağlı kadınların can bedeli yarattığı değerler üzerine kurulmuştur. Bu topraklarda 'Yeni Kadın'ın örgütlenme sürecinde, onlarca devrimci kadının emeğiyle YDK varlık bulmuş, onların bilinç ve iradeleriyle kadın özgürlük mücadelesinin mevziisi haline gelmiştir. Türkiye'de komünizm bayrağının 48 yıl önce dalgalandırılmaya başladığı yerde kadının özgürlük yolunun taşları döşenirken YDK'yı var eden anlayışın temelleri de atılmıştır.

Son on yıllık zaman boyunca **Yeni Demokrat Kadın** olarak başta önderlerimiz olmak üzere son Şehitlerimiz Rosa ve Asmin yoldaşlarla, savaşın en zorlu sahalarında sınınan, kadınlardan öğrenmeyi esas alan bir çizgide hareket ettik. YDK olarak yola çıktığımızda "Yüzleşiyoruz, Hesaplaşıyoruz, Örgütleniyoruz" dedik.

Geçmişten bugüne hem anlayışımız içinde hem de dışımızda ideolojik, politik mücadeleyi devrimci bir anlayışla sürdürme irademizden ödün vermedik. Tüm bu süreçte yeniye ulaşmada göz doldurmasak da azmimizle devrimci kadın hareketini yaratma iddiamız açısından azımsanmayacak deneyim ve dersler edindik. Kendimize, anlayışımıza güvenle zaman içerisinde nitelikli bir boyut kazanarak ilerledik. Bu süreç boyunca politikanın kadınlar cephesinden karşılığını sorgularken, siyaset içindeki biz kadınların toplumsal cinsiyet rolleriyle yüzleşmesini esas aldık, binlerce yıllık kadın kimliğini sorguladık, kendimizle hesaplaştık, erkek egemenliğiyle yüzleştik. Politikanın ve savaşın erkek işi olarak görüldüğü anlayışlarla pratikte hesaplaşması-

nı bildik. Kadınları yaşamın, politikanın ve savaşın yedek iş gücü olarak gören anlayışlarla mücadeleyi ise hiçbir koşulda elden bırakmadık. Tüm eksikliklerimize rağmen örgütlülüğümüzün en temel gücümüz olduğunu, tüm bu süreç boyunca çok daha güçlü şekilde kavradık/kavriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla birçok kadına ulaşmayı, anlayışımız etrafında hareket ettirmeyi, örgütlenmeyi yeterli görmesek de başladık.

"Ayrı bir kadın örgütlenmesine neden ihtiyaç duyduğumuzdan" başlayıp, "kadın özgürlük mücadelesinin, sınıf mücadelesi ile bağlarına" "hangi kadınları örgütleyeceğimiz" sorusundan, "kendimizi örgütleme" sorunlarına "kurumsallaşma sorunumuzdan" "yerleşme sorunumuza" "demokratik merkezîyetçilik anlayışından" "iktidar mücadelesi ile kadın özgürlük mücadelesi arasındaki sınıfsal özün anlaşılmasına" "kadın alanının hiyerarşi barındırıp barındırmadığı" sorusundan "kadın kimliğinin oluşma süreci olan sınıflar mücadelesi tarihine" "kadın bilinciyle sınıf bilincinin ilişkisine" ve diğer sorunlara kadar hem sınıf mücadelesi cephesinde hem de kadın özgürlük mücadelesi cephesinde tartışmalarımızı derinleştirme ve ortaya ilkeler içeren bir çizgi koymaya kadar çok şey öğrendiğimiz bir dönemi geçirdik. Bugün dönüp kendi tarihimize baktığımızda birçok eksikliğimizi, bu eksikliklerimizin ideolojik ve politik özlerini açığa çıkarmayı da önümüze koymuş durumdayız. Bu anlayışla **"Yüzleşiyoruz, Hesaplaşıyoruz, Örgütleniyoruz"** şiarımız bugün de güncelliğini korumaktadır, yarın da koruyacaktır. Devrimci sorgulayıcılıkla eksikliklerimizi önümüze koyarak "güçlü, örgütlü ve devrimci kadın hareketi" yaratma iddiamızı sürdürüyoruz.

Bütün bu süreç boyunca öğrendiklerimizin başında, toplumsal cinsiyet rollerimizi parçalama, kadın kimliğine atfedilen edilgen, öğretilmiş kadınlık rollerini, kutsallık adı altında kadını köleleştiren sistemin her türlü değer yargısını, kimliğimizden ve örgütlülüğümüzden ve nihayetinde yaşamın her alanından silmeye çalışıyoruz. Özgün deneyimlerimizden, kampanyalarımızdan, yoğunlaştırılmış diğer politik çalışmalarımıza, yoğun bir çaba içerisinde olduk. Bunun en başında şiddet kampanyamız geliyordu. Bunun dışında kurumsallaşma tartışmalarımız, kurultaylarımız, kadın buluşmalarımız, genç kadın buluşmalarımız, konferanslarımız, kamplarımız, işçi ve emekçi mahal-

lelerde örgütlediğimiz özgün çalışmalarımız, festivallerimiz, kadına dair her türlü gündemde sözümüzü eyleme dönüştürme anlayışıyla bu süreçte faaliyetimizi örgütledik. Bir yanda öğrenci genç kadınlara yönelirken diğer yanda işçi emekçi kadınların sorunlarıyla, işçi sınıfının öz örgütlülükleri olan sendikalarda çalışmayı önümüze koyduk. İşçi ve emekçi kadınların yaşam alanları olan yoksul mahallelerde örgütlenme anlayışıyla, kitlelerden kitlelere anlayışını yaşam buldurmaya gayret ettik. Esas olarak yaptığımız her çalışmada sürekliliği sağlanmış faaliyete dair eksikliklerimiz oldu. Kurumsallaşma sorunumuzun bir yansıması olarak merkezi politikalarımızı tüm alanlarda eş güdümlü yapmakta ciddi eksiklikler de yaşadık. Yayın çalışmasının önemini tartışarak, yayın çıkarma kararı aldık, zorluklara rağmen dergimizi çıkarmayı sürdürdük. Halen düzenli çıkarmayı başaramasak da çalışmalarımız kesintiye uğramadan devam ediyor. Devrimci bir kadın hareketinin olmazsa olmazı olan ısrar, çalışmalarımızın tamamında kendini göstermektedir.

YDK Biziz, Biz YDK'YIZ!

Yeni Demokrat Kadın'ın örgütlenme anlayışının ve kim olduğunun en etkili şekilde anlaşılması için yakın dönemde yaşadığımız sürece değinmeden de geçilmemeli. Bu dönem anlayışımız içerisinde ayrılığın yaşandığı 2016 yılı olmuştur.

Kamuoyuna da yansıdığı üzere esasını ideolojik ayrılığın oluşturduğu bir ayrılık yaşadık. Şehir küçük burjuvazisinin sağ kanadını temsil eden reformist anlayışın YDK içerisinde de kendini örgütlemeye çalıştığı yerde ideolojik ayrılıklar hemen açığa çıkmıştır. Bu süreçte kadın özgürlük mücadelesi çok ciddi yaralar almıştır. Sınıf ve kadın perspektifinden uzak yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmış, grupsal çıkar güdümlü, hastalıklı anlayışlar yaşam buldurulmak istenmiştir. Bu sağcı anlayışla arasına keskin çizgiler koyan, proleter devrimci kadınlar, ayrışmada tutumunu net şekilde ortaya koymuştur. YDK'lular devrimcilikte iddiasını yitirenlerin; kadın özgürlük mücadelesinin değerlerini sömürmesine, çarpıtmalarına ve daha birçok çürümüş yaklaşım-

"Vardık. Varız. Varolacağız!"

4

larına karşı tavizsiz durarak, YDK'nın devrimci çizgisinde ısrarını sürdürmüştür. İsmimizin halen bir grup kadın tarafından kullanılmasına ilişkinde bir cümle şunu ifade edelim: Yeni Demokrat Kadın'ın gerçek temsilcisinin kim olduğu hükmü tarih önünde ortadadır. İsmimizi kullanarak tarihimizi, kan ve can bedeli yarattığımız değerleri tüketen anlayış yine tarihin sayfalarında hak ettiği yeri alacaktır. Şimdi bir kere daha çok daha net ifade ediyoruz ki YDK biziz, biz YDK'yız.

ÖRGÜTLENME ANLAYIŞIMIZ: KADINLARDAN KADINLARA

İçinden geçtiğimiz süreç YDK'nın nasıl bir kadın örgütlenmesi olduğundan tutalım da bağımsız bir kadın örgütü olup olmadığı, hatta kimi çevrelerce [feminist çevreleri kast ediyoruz] "bir kadın örgütü olup olmadığı" hedefleri, amaçları, hedef kitlesi, örgütlenme anlayışı bağlamında tartışıldı/tartışılmaktadır. Şimdi bu soruları yanıtlarken hem örgütlenme anlayışımızı hem de ilkelerimizi açıklayalım:

Öncelikle YDK devrimci mevzide konumlanan bir kadın örgütüdür. Hedef kitlesinin esasını işçi ve emekçi kadınlar oluşturmaktadır. Bununla birlikte enerjisini kadın ve sınıf mücadelesine daha hızlı aktarabileceğimiz, bu anlamda çok daha hızlı ulaşabileceğimiz, değişimi ve gelişimi çok daha hızlı olan, kadınların en dinamik kesimi küçük burjuva sınıfa mensup genç kadınları da örgütlemek YDK'nın sorumluluğundadır. Mevcut koşullar ve gerçekliğimiz ışığında daha hızlı örgütlenmeye ve ortaya çıkardığımız güçle daha geniş işçi ve emekçi kadınlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun içinde başta öğrenci genç kadınlar olmak üzere işçi ve emekçi genç kadınların geneline de sesleniyoruz/sesi oluyoruz. Bütün kadın sorunları mücadele konumuz olmakla birlikte ana hedef kitlemiz işçi-emekçi kadınlardır.

YDK cinsiyet eşitsizliğini ve kadının kurtuluşu sorununu sınıflı toplumların bir ürünü olarak görür. Eşitsizliğin ancak devrimle ters yüz edileceğini savunurken buna bağlı olarak YDK, devrimci mücadelenin etkili bir parçası olarak örgütlenme alanını Mao'nun deyişiyle göğün yarısı olarak belirler. Esas örgütlenme sahasını sınıfın yarısı oluşturmaktadır.

Devrimci bir kadın örgütü olan YDK'nın temel amacı; en genel biçimiyle, kadın kitlelerini Yeni Demokratik Devrim mücadelesine doğru örgütlemek, kadın kitlelerini bu anlayışla harekete geçirerek, devrimci kadın kitle hareketine demokratik alanda önderlik ederken kadın mücadelesini demokratik devrim mücadelesi ile birleştirmektir.

Peki bunu nasıl yapacağız? Kadın kimliğinin binlerce yıllık sömürsü ve buna bağlı gelişen tarihsel kadın kimliği gerçekliğini kavrayarak, kadınların sistemle gelişmelerini çözümlenerek, bu kimliksel olgunun devrimci tarzda dönüştürülmesini sağlayarak, proleter devrimci kadının öncülüğünde kadın kitlelerinin bin yıllık sömürsüne dayalı bu düzene karşı kadınları sınıf mücadelesinin etkin parçası haline getirerek, kadın kitlelerini örgütleyerek yapacağız.

Kitle çalışmasında temel anlayışımız; kadın kitlelerini kendi sorunları etrafında örgütlemektir. Kadınları, erkek egemen burjuva-feodal sisteme karşı mücadeleye sevk etmede temel ilkimiz ve yöntemimiz, kitlelerden kitleleredir. Kadın kitleleri içerisinde kök salan, onlardan öğrenen ve devrimci kadının proleter bilinciyle kadın kitlelerine öğreten yani kitlelerin hem öğrencisi hem öğretmeni olan bir anlayışla kadın kitlelerinin içinde örgütlenmeyi esas alıyoruz.

YDK devrimci bir kadın örgütlenmesi olarak devrimi doğrudan yapmaktır. Demokratik niteliğiyle YDK devrimci mücadelenin parçasıdır, devrimin Komünist Parti'nin önderliğinde gerçekleşeceğini bilerek hareket eder. YDK karşı devrimci zora karşı, devrimci zoru savunur. Demokratik alanda bu anlayışla kadınların sisteme karşı örgütlenmesinde devrimci şiddeti olmazsa olmaz olarak görmektedir. Kadın düşmanı tüm saldırılarda kadınların militan mücadelesinin sadece savunucusu değil bir fil uygulayıcı ve öncüsüdür.

YDK, devrimci mücadelede kadın kitlelerinin bu mücadeleye seferber edilmesini sağlayan araç olma özelliğindedir. Bu açıdan YDK böylesi bir anlayışın hem parçası hem de ürünüdür. **YDK; anti-feodal, anti-emperyalist, anti-faşisttir.**

YDK'nın esas mücadele alanını ataerki oluşturmaktadır. Başta devrimci mücadele içerisinde olmak üzere, bütün alanlarda erkek egemen anlayışa karşı amansız bir mücadele vermeyi önüne koymuştur. YDK bir yanda kadınların ezilen cinsiyet kimliğine mensup olduğu bilimsel gerçekliğine kabul eder ve esas olarak sınıfsal gerçekliğini ortaya koyar, diğer yanda ise erkeğin de aynı toplumsal, sınıfsal gerçekliğin ürünü olduğunun bilinciyle bugünkü tekil kadını da erkeği de bu toplumsal ve tarihsel gerçeğinden soymadan, cinsiyet kimliği sorunlarını ve çelişkilerini kavrar ve bununla mücadeleyi esas alır.

YDK, devrimci anlayıştan bağımsız bir kadın örgütü değildir. Tam aksine devrimci değerlere sıkı sıkıya bağlı, devrimci ilkelerle kadın cephesinde örgütlenen bir çizgiye sahiptir. YDK; Yeni Demokratik Devrim çizgisinde, Türkiye devrim cephesinde, kadınların kurtuluş mücadelesinde, demokratik alanda örgütlenme anlayışıyla hareket etmektedir.

YDK, kadınların emeğinin, kimliğinin, bedeninin erkek egemen burjuva-feodal düzen tarafından sömürüsüne son vermek için demokratik talepler etrafında örgütlenirken, kazanılmış hakların kullanımı ve korunması alanında mücadele yürütür.

YDK, sınıf mücadelesinin parçasıdır. YDK tüm mücadele sorun ve olgularına sınıfsal perspektifle bakar. Bu sebeple YDK kadının kurtuluşunu, sınıfın kurtuluşundan; kadın bilincini, sınıf bilincinden koparmaz tam aksine birbirini içeren tüm olguların bütünü olmazsa olmazı olarak görür.

YDK'nın ataerki burjuva feodal düzene karşı örgütlenmede esasını kadınlar oluşturur. Kadınları yok sayma, hiçleştirme, ötekileştirme, bağımlılaştırma, edilgenleştirme, emeğinin görünmemesi, kadın emeğinin eşit ücretlendirilmemesi vd. ayrımcılık üreten tüm politikalara karşı mücadele eder.

YDK, ayrımcı politikalara, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, bir cinsel yönelimin diğer cinsel yönelimler üzerindeki baskı ve hakimiyetine, eril dile, cinsiyetçiliğe karşı örgütlenerek toplumsal yaşamda bir cinsi diğer cinse karşı ayrıcalıklı kılan, bir cinsin diğer cins üzerindeki tahakkümüne ve sömürüsüne

dayanan politikaları, bu politikaları üreten ve uygulayan sistemin sahibi hakim sınıflara, bu sınıfların en üst düzeyde örgütü olan erkek egemen devlete karşı örgütlenir ve mücadele eder.

İLKELERİMİZ

YDK olarak yaşamın her alanında kadınların örgütlenmesini esas alırken temel ilkemiz, yaşamın ve mücadelenin bütün sahalarında olay ve olguların kadın yönünü açığa çıkaran bir anlayışla, hiçbir olay ve olgunun toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bağımsız olamayacağını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ise sınıflı toplum gerçekliğinden soyutlanamayacağını bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu açıdan ilkelerimiz bu bilimsel temel üzerinde ortaya çıkmakta ve yükselmektedir.

Kadın kurtuluş mücadelesinde her ilkenin devrimci ilkelerle sıkı sıkıya bağlı olduğu, devrimci bir anlayışla uygulanmayan her ilkenin burjuva, küçük-burjuva yoruma açık hale geleceği, bu bağlamda da suistimale açık olacağı, bunun için proleter devrimci kadın kimliğiyle her türlü burjuva, küçük-burjuva anlayış ve yorumlara karşı uyanık olduğumuzu ve uygulamada ilkenin; genelinde özele indirilmesi bağlamlarında kadının bin yıllık ezilmiş kimliğinden, sınıflı toplum gerçeklerinden soyulmamasını esas almaktayız. İlkelerin uygulanmasının ancak bu bilinçle yaşama geçirilebileceğini kavrayarak ilerliyoruz, ilerleyeceğiz.

* Kadınlara her alanda pozitif ayrımcılığı savunuyoruz. Pozitif ayrımcılık ilkesini devrimci tarzda uygulamanın temel koşulunu; kadınların mücadele içerisinde örgütlenmesi, derinleşmesi, yetkinleşmesi, ustalaşması bağlamlarından koparmadan erkek egemen anlayışın ayrıcalıklarından, kolay kolay vazgeçmesinin mümkün olmayacağı bilinciyle, hareket edilmesi gerekliliğini, bu konuda kadınların çok daha cüretli mücadelesine olan inancımızı yineledik.

* "Kadın beyanı esastır, aksini ispat yükümlülüğü erkeğe aittir" ilkesi ilke-mizdir. Kavramakta ve uygulamakta en sorunlu ele alınan ilkelerden de biri-

dir. Bu ilke çok yönlü burjuva, küçük burjuva yorumla çevrelenmekte, erkek egemen anlayışlar tarafından işine nasıl geliyorsa öyle uygulanmaya çalışılmaktadır. Kamuoyunda ve uygulamada bir yanda şekilciliğe düşülürken, diğer yanda uygulansa dahi doğru uygulanmadığı görülmektedir. Genel olarak kadının söylediğini doğru ön kabulüne dayandığı, eleştirileri yapılırken erkeğin savunma hakkının kullandırılmadığı "eleştirileriyle" karşılaşmaktadır. YDK "kadın beyanı esastır; aksini ispat yükümlüğü erkeğe aittir" ilkesini ne kadının her söylediği doğrudur olarak kavrar ne de erkeğin savunma hakkının gaspına izin verir. Ancak YDK her cephede bu ilkenin burjuva, küçük-burjuva bir anlayışla kişisel, kurumsal ya da herhangi bir cinsiyet kimliğinin çıkarları doğrultusunda kullanılan bir ilke biçimine dönüştürülmesine karşı da net çizgiyi savunmakta, bu dejenere yaklaşımlara karşı mücadele etmektedir.

* Her toplantının, tartışmanın, politikanın gündemlerinden biri mutlaka kadın yönüdür. Bu ilke genel olarak uygulansa da pratikte karşılaşılan temel sorun ele alışı'nın yüzeyselliği ya da zorunluluğun yerine getirilmesi adına yapıldığı yaklaşımların açığa çıkmasıdır. Burada esas müdahale iradesi kadınlardadır, durumu tersine çevirecek olan; kadınların bilinçli, örgütlü çabası olacaktır. Proleter devrimci iddianın sahibi her kişi ise tüm ilkelere olduğu gibi bu ilkenin de uygulanmasında sorumluluk sahibidir.

* Diğer ilke ve anlayışlara genel olarak baktığımızda ise çokça idari tedbirler karşımıza çıkmaktadır, "kota, kadına karşı işlenen suçların kadınların önderliğinde yürütülmesi, eş başkanlık modelleri ve diğerlerinde" YDK olarak idari tedbirleri genel olarak reddetmemekle birlikte, bu tedbirlerin alınması ve uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda biçimselliğe itiraz ediyoruz. Biçime müdahaleyi içeriğe etkisi bağlamında değerlendirip bu uygulamalarda burjuva, küçük burjuva anlayışlarla mücadeleyi elden bırakmıyoruz. Bu ilke ve anlayışların komünizm idealine sıkı sıkıya bağlı, komünist örgütlenme anlayışından koparılmadan, demokratik alanda mücadelenin içerisindeki içerik ve biçimlerinin özgünlükleri ile bağını koparmıyoruz.

Clara Zetkin yoldaş şöyle diyordu: "Kadın, erkeğin başarısız bir kopyası

değildir; insan olmak mücadele ve inşa için özel özelliklere ve yeteneklere sahiptir. Bu kadar uzun süre zincirli kalmış enerjisinin serbestçe gelişiminin mücadeleden ve yaratıcı çalışmalardaki başarısında büyük katkısı olacaktır." Bu anlayışla kadının, mücadelesini erkeğin ve erkek egemenliğinin başarısız bir kopyası haline getirmeye çalışan, kadını bireyselleştirdikçe özgürleştireceğine inanan, oysa ki bireyleştikçe güçsüzleşen ve zincirlenen kadınları; proleter devrimci kadın çizgisinde örgütlenme görevi önümüzde duruyor. Genel olarak hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktığımızdan başlayarak, tarihimize ve nihayetinde kim olduğumuza, en sonunda örgütlenme anlayış ve ilkelerimize kadar anlayışımızın kısa özeti niteliğinde yukarıda ifade ettiğimiz anlayış çerçevesinde; **kadın kitlelerinin sorunlarına yoğunlaşıyoruz ve kadınları Yeni Demokratik Devrim mücadelesinin etkin parçası haline getirerek devrimci kadın kitle hareketini yaratma iddiasındayız.** Rosa Luxemburg yoldaş, "Hareket etmeyenler zincirlerini fark etmezler." demiştir. YDK olarak kadını köleleştiren bu düzene karşı, örgütlenmeye başladığımız andan itibaren bizi sisteme bağlayan, erkek egemen anlayışların çeşitli biçimlerini fark ettik, karşılaştık, müdahale ettik, değiştik, değiştirdik. Şimdi de fark edeceğimiz, değişeceğimiz, değiştireceğimiz yığınla zincir olduğunu biliyoruz. Kadın kitleleri içerisinde ısrarlı, sabırlı, yaratıcı, öğrenirken öğreten anlayışla yürüteceğimiz çalışmayla fark edecek, kadın kimliğine ait zincirleri çok daha derinden farkına varacak, kadını köleleştiren sömürü çarklarını parçalama gücünü ezilen, yoksul, emekçi kadınların öfkesinde bulacağız. Bu bilinçle kadın kitlelerinden, kadın kitlelerine örgütleniyoruz/örgütleneceğiz. Tüm kadınları Yeni Demokrat Kadın saflarında örgütlenmeye, gerçeği kavramaya, geleceği kadın ellerimizle kurmaya çağırıyoruz.

